



voorganger: ds. Bram Wassenaar

m.m.v. band Umami

♪ **Muziek voor de dienst**

INTREDE

**Welkom & mededelingen door ambtsdrager van dienst**

🕯 **Aansteken van de kaars van verbondenheid aan de Paaskaars**

“Eeuwige, wij ontsteken een licht aan Uw licht  
in U zijn wij verbonden met elkaar in tijd en plaats. Amen.”

**Stil gebed ter voorbereiding op de dienst**

♪ **Openingslied: Opwekking 518 Heer U bent altijd bij mij** *staande*

Heer, U doorgrondt en kent mij;  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen,  
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven;  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

**Bemoediging en Groet**

**Bemoediging**

*voorganger:* Onze hulp is in de Naam van de HEER,

*allen:* **die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw houdt tot in eeuwigheid,

*allen:* **en die het werk van zijn handen niet loslaat.**

**Groet**

*voorganger:* Genade, barmhartigheid en vrede  
zij jullie van God, de Vader,  
en van Jezus Christus,  
door de heilige Geest.

*allen:* **Amen.**

## ♪ Sela            Kyrië Eleison

1. Heer, U weet  
wat er binnen in ons leeft;  
onze dromen, onze zorgen.  
Voor U is niets verborgen.

Kyrië, Kyrië,  
Kyrië eleison.  
Kyrië, Kyrië.  
Heer, ontferm U over ons.

2. Heer, U ziet dat  
wat we liever zelf niet zien.  
U kent onze zwakke plekken.  
We hoeven niets te zeggen.  
U kent ons door en door.

Christe, Christe,  
Christe eleison.  
Christe, Christe,  
Christus, ontferm U over ons.

3. Heer, U geeft  
dat wat een mens nodig heeft.  
Neem ons aan de hand  
naar het beloofde land.  
Dan zingt het hemels koor.

Kyrië, Kyrië,  
Kyrië eleison.  
Kyrië, Kyrië.  
Heer, ontferm U over ons.

## Kyrië

### Moment voor jong & oud: Met de stadsgids door Jeruzalem

## ♪ Projectlied: Leonie van den Berg            Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

zo 5. Petrus zegt fel: 'Nooit verraad ik mijn Heer,            *Mineur - Verwarring/Spijt*  
die woorden gaan niet over mij!  
Maar later zegt hij: 'Mens, ik ken Jezus niet!  
Niet één, twee, maar drie keer op rij.  
Terwijl hij nog praat, kraait er een haan.  
En Petrus moet huilen, wat heeft hij gedaan?

*refrein:*

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen  
en volgen de weg zoals Jezus die ging.  
Samen met Hem zijn wij onderweg,  
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.

## DE BIJBEL

### Gebed om de heilige Geest

#### ▣ Eerste Schriftlezing: Lucas 22: 24-34 (NBV21)

*Jezus spreekt Simon Petrus aan bij het laatste Avondmaal*

"<sup>24</sup>Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. <sup>25</sup>Jezus zei tegen hen: 'Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. <sup>26</sup>Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. <sup>27</sup>Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient. >>

<sup>28</sup>Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. <sup>29</sup>Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft: <sup>30</sup>jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.

<sup>31</sup>Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. <sup>32</sup>Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.' <sup>33</sup>Simon antwoordde: 'Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.' <sup>34</sup>Maar Jezus zei: 'Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.'"

## ♪ **LB 560**      **Hij ging die weg zo eenzaam**

1. Hij ging de weg zo eenzaam  
tot in Jeruzalem.  
Geen vriend kon langer meegaan,  
geen mens hield nog de wacht met hem.  
Hij ging die weg voor hen.  
Hij deed dit ook voor hen.

3. Hij ging de weg zo eenzaam.  
Hij droeg zijn eigen kruis.  
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!  
Hij leed en stierf op Golgotha.  
Hij deed dit ook voor ons,  
voor allen, ook voor ons.

2. Hij ging de weg zo eenzaam  
tot in Jeruzalem.  
De beulen die hem sloegen,  
bespotten met een doornenkroon.  
Hij zweeg en leed voor hen,  
Hij deed dit ook voor hen.

## ▣ **Tweede Schriftlezing: Lucas 22: 54-62 (NBV21)**

*Simon Petrus zegt dat hij Jezus niet kent*

"<sup>54</sup>Ze grepen [Jezus] vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. <sup>55</sup>Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. <sup>56</sup>Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: 'Die man hoorde er ook bij!' <sup>57</sup>Maar hij ontkende het: 'Mens, ik ken Hem niet eens!' <sup>58</sup>Even later merkte een ander hem op en zei: 'Jij bent ook een van hen!' Maar Petrus zei: 'Welnee man, helemaal niet.' <sup>59</sup>En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: 'Zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.' <sup>60</sup>Maar Petrus zei: 'Ik weet niet waar je het over hebt.' En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. <sup>61</sup>De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: 'Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft zul je Mij driemaal verloochenen.' <sup>62</sup>Hij ging naar buiten en hilde bitter."

## ♪ **Opwekking 706**      **Zie hoe Jezus lijdt voor mij**

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,  
aan het kruis de dood nabij.  
Die voor mij het oordeel draagt,  
Hij die tot zonde wordt gemaakt.  
Wat een offer – Hij voor mij!  
Wie wil worden zoals Hij?

Zoveel pijn, ongerechtigheid,  
is op Hem die voor mij strijdt.  
  
Zie hoe Jezus biddend strijdt,  
met de pijn, verlatenheid.  
Zo alleen, verwond, roept Hij:

Mijn God, waarom verlaat U Mij?  
Zie wat Jezus heeft gedaan,  
in Zijn lijden heeft doorstaan.  
Zoveel liefde verwondert mij,  
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer Zijn leven geeft,  
vlucht de dag, de aarde beeft.  
Zelfs de dood verliest haar macht  
als Jezus roept: Het is volbracht!  
Waarlijk, Hij is Zoon van God,  
die voor ons gekruisigd wordt.  
Door Zijn wonden genezen wij,  
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht,  
zij ontwaakt, het duister vlucht.  
Jezus leeft, is opgestaan,  
Hij roept ons uit de dood vandaan.  
Juicht want Hij, mijn Here leeft,  
Hij die overwonnen heeft.  
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.  
Nooit van God verlaten zijn.

Juicht wat Hij, mijn Here leeft,  
Hij die ons de toekomst geeft.  
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.  
Nooit van God verlaten zijn.

## Uitleg & Verkondiging

### Moment van stilte

#### ♪ Opwekking 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem

Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf,  
Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand.  
In Hem alleen, in Hem alleen!

## GEBEDEN & GAVEN

### In Memoriam: mevr. Jos Haverkamp-van Veelen

(\* Rotterdam, 27 december 1943 | † 't Harde, 29 januari 2026)

### Leggen van de gedenksteen

### Stilte om te herdenken

♪ **Herdenkingslied: Leonie van den Berg Door goede machten trouw en stil omgeven**

1. Door goede machten trouw en stil omgeven, = LB 511: 7 als refrein | 1,7,2,7,5,7  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

*refrein:*

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,  
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,  
o Heer, geef onze opgejaagde zielen  
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

*refrein*

5. Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

*refrein*

**Gebeden: Dank- & voorbeden, Stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'.**

**Aankondiging collectes:**

*collectedoel diakonie: Veertigdagenproject*

*collectedoel CvK: Maranathakerk*

## ZENDING & ZEGEN

*Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en de oppas.*

♪ **Slotlied: Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen** *staande*

1. Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken  
als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken  
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen  
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen  
als wij zingend voor Hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.

### Zegen

*We beamen de zegen met een* ♪ **Gezongen 'Amen.'**

♪ **Muziek na de dienst door de band**