



**ORDE VAN DIENST**  
**Pasen**  
**12 april 2020**



**Thema: Jezus leeft!**

Voorganger: ds. Marloes van Doorne  
Ambtsdrager / lector: Hanneke van Veen  
Organist: Corné van Doorne  
Zang: Umami

**Welkom en mededelingen**

**Aansteken Paaskaars**

**Zingen** Lied 637

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!

3. De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.

2. De Vader laat niet in het graf  
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond –  
het loopt als vuur de wereld rond.

4. Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan –  
de Heer is waarlijk opgestaan!

**Bemoediging en groet**

**Openingsgebed**

**Zingen** *Christus, onze Heer, verrees*

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!  
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!  
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!  
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja!  
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!  
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja!  
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

**Gesprek met de kinderen**

**Lezen** Matteus 28: 1-10

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik jullie te zeggen had.'

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten

vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.'

## Overdenking

### Zingen

*Omdat Hij leeft*

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.  
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.  
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst.  
En het leven is het leven waard  
omdat Hij leeft.

Because He lives I can face tomorrow.  
Because He lives all fear is gone.  
Because I know He holds the future  
and life is worth the living  
just because He lives.

## Gebeden - Onze Vader

### Zingen

Lied 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

## Wegzending en zegen

### Verzoeklied

*Tienduizend redenen - Opwekking 733*

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

#### *Refrein:*

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

#### *Refrein*

3. En op die dag, als mijn kracht  
vermindert, mijn adem stekt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

#### *Refrein 2x*

Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.