



ORDE VAN DIENST
5e zondag van de zomer
18 juli 2021



Thema: Je bent gevonden

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 67: 1 en 2 (allen)

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Bemoediging en Groet

Aansteken Paaskaars

Openingsgebed

Zingen Psalm 22: 11

door Bart Engeltjes

11. Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezent!
Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

Lezen Handelingen 8: 26-40

door Rien Oostveen

Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.' Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naar die man daar in de wagen.' Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: 'Begrijpt u ook wat u leest?' De Ethiopiër antwoordde: 'Hoe zou dat kunnen

als niemand mij uitleg geeft?' Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las:

'Als een schaap werd hij naar de slacht geleid;

als een lam dat stil is bij zijn scheerder

deed hij zijn mond niet open.

Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan,

wie zal van zijn nakomelingen verhalen?

Want op aarde leeft hij niet meer.'

De eunuch vroeg aan Filippus: 'Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?' Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: 'Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?' Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.

Zingen

Ik zoek naar God, zo goed ik kan

(tekst: A.F. Troost - mel. Wat God doet, dat is wel gedaan)

vers 1 en 2 door Bart Engeltjes; vers 3 en 4 door allen

1. Ik zoek naar God, zo goed ik kan

maar Hij laat zich niet vinden.

Jeruzalem, is God er dan

alleen voor zijn beminden?

Ik ga, ik vlucht

omdat geen vrucht

uit mij ooit wordt gevonden;

verminkt ga ik, geschonden.

2. Wie legt mij uit wat werd gezegd

eertijds door de profeten?

Wanneer het niet wordt uitgelegd

hoe zal ik het dan weten?

Wie wijst de weg?

O, kom en zeg:

Van wie wordt hier geschreven?

Welk lam gaf eigen leven?

3. Geloofd zij God! Hij zendt zijn Geest,

de Trooster zal mij leiden;

wie zo van de Messias leest

weet waarom Hij moest lijden.

Hij kwam, het lam,

de dorre stam

die vruchten heeft gedragen,

het antwoord op mijn vragen.

4. Ik reis mijn weg, verbaasd en blij:

vergeven zijn mijn zonden!

Niet ik zocht Hem, maar Hij zocht mij

en Hij heeft mij gevonden!

Gods goede Geest

is mij geweest

een gids – het lam mijn herder.

Vol vreugde reis ik verder!

Overdenking

Muziek

Mijn Herder - Sela

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam. Ik hoor zijn stem, Hij de mijne.

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op, brengt mij veilig thuis.

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden, heeft mij teder verbonden.

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij gaat mij voor. Ik volg zijn spoor, Hij zal leiden.
Als ik val, tilt Hij mij op, brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik weet dat Hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Gebeden

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas

Zingen Lied 969 (vers 1, 2 en 4 allen; vers 3 Bart Engeltjes)

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

*3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.*

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Wegzending en zegen

Zingen 'amen'