



**ORDE VAN DIENST**  
**Pinksteren**  
**23 mei 2021**



**Thema: Feest van hoop**

Bediening heilige Doop en openbare geloofsbelijdenis

**Muziek** *Kom aan boord*

voor de zieken - voor de armen  
voor de mensen met verdriet  
voor het kind dat blijft proberen  
maar toch denkt: het lukt me niet  
voor de zwerver die moet zwerven  
en geen plek heeft waar hij hoort  
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

kom aan boord, ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort - laat de hoop niet langer varen  
kom aan boord, sta niet doelloos aan de kant  
want er is een hart vol liefde - pak die uitgestoken hand

voor het meisje dat blijft denken  
alles gaat bij mij steeds mis  
voor de jongen die al vaker  
uit de boot gevallen is  
voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord  
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

**Welkom en mededelingen**

**Zingen** Lied 672: 1 en 2

1. Kom laat ons deze dag  
met heilig vuur bezingen  
en met vernieuwde vreugd,  
want God deed grote dingen.  
Eens gaf de heilige Geest  
aan velen heldenmoed.  
Bid dat Hij ons vandaag  
verlicht met Pinkstergloed.

2. O Geest der eeuwigheid,  
gij Trooster aller tijden,  
deel thans uw zegen uit  
aan wie uw komst verbeiden.  
O heldere fontein,  
die uit Gods tempel welt,  
gij wordt een brede stroom  
die met de eeuwen zwelt.

**Bemoediging en Groet**

**Aansteken Paaskaars**

**Openingsgebed**

**Zingen** Lied 680: 1, 2 en 4

1. Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,  
daal neder waar Gij wordt verwacht.  
Verschijn, lichtengel, in de nacht  
van onze geest, verward en trots.

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,  
is alle denken, alle doen  
zo leeg en woest, zo dood, als toen  
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U!  
Kom, wees aanwezig in het woord;  
wek onze geest, opdat hij hoort,  
wek ons tot leven, hier en nu.

**Lezen** Handelingen 2: 1-11

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.'

Romeinen 15: 13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

## Overdenking

**Muziek** *Geest van hierboven* - Stef Bos

*Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben, door uw kracht...*

ik wil het water naar de zee zijn  
de zoden aan de dijk  
het gevecht tegen de bierkaai  
alles wat onhaalbaar lijkt  
ik wil de rots zijn in de branding  
met de verbeelding aan de macht  
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn  
en het daglicht in de nacht  
ik wil een land zijn zonder grenzen  
waar de ruimte nog bestaat  
wil traag zijn als de waarheid  
die de leugen achterhaalt

*Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben, door uw kracht...*

ik wil de moed zijn van de wanhoop  
het stilstaan van de tijd  
wil een sprong zijn in het duister  
en de laatste strohalm  
wil de taal zijn van een dichter  
die zichzelf geen dichter noemt  
het zout zijn van de aarde  
en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden  
gedragen door de wind  
wil de wereld weer leren zien  
door de ogen van een kind  
en met de schoonheid van de onmacht  
lopen langs een eindeloze weg  
met open ogen dromen  
weerloos en toch sterk

*Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben, door uw kracht...  
Hemelse vrede deel u nu mede aan een wereld die U verwacht*

### **Presentatie**

Om de doop te ontvangen zijn hier in Gods huis:

Annemarie Smit  
Ilona van Beek-Peters  
Sem van Beek

Om zijn doop te beamen is hier in Gods huis:

Teunis van Beek

### **Persoonlijke getuigenis**

**Muziek**                      *Thuis - Sela*

Welkom thuis, hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.

Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.

Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.

Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

### **Onderwijzing**

### **Doopgebed**

### **Apostolische Geloofsbelijdenis**

### **Belijdenis en geloften**

## **Bediening heilige Doop**

### **Handoplegging**

### **Geloften ouders**

### **Verwelkoming**

#### **Zegenlied**                    *God zij met je, heel jouw levensweg* (mel. Lied 416 Ga met God)

God zij met je, heel jouw levensweg,  
daar zijn vleugelen jou omarmen  
en zijn liefde jou verwarme.  
God zij met je, heel jouw levensweg.

God zij met je, heel jouw levensweg,  
ook als schaduwen ooit dagen,  
dat zijn licht jou verder drage.  
God zij met je, heel jouw levensweg.

God zij met je, heel jouw levensweg,  
waar de toekomst heen mag leiden,  
dat zijn woord jou begeleide.  
God zij met je, heel jou levensweg.

*Gemeente gaat zitten*

### **Aansteken Kaarsen + overhandiging kaarten**

### **Gebeden**

*Kinderen komen terug uit de Kinderkerk*

### **Aankondiging collecte**

#### **Muziek**                    *Rainbowlied*

We zijn er op de wereld met z'n allen voor elkaar.  
Niemand in z'n eentje, want dat is veel te zwaar.  
We moeten elkaar helpen, ook wanneer het moeilijk gaat,  
zodat iedereen, groot en klein, er nooit alleen voor staat.

Rainbow de duif vliegt erop uit,  
van oost naar west, van noord naar zuid.  
Terug van zijn reis vertelt hij je dan wie en waar je helpen kan.  
Roekoe, roekoe, roekoekoe. Roekoe, roekoe, roekoekoe.

Maar dan staat in eens de wereld op z'n kop.  
Hoe moet het nou verder, houdt het ooit op?  
Toch mogen we vooruit zien naar het Pinksterfeest  
aar God ons hoop en kracht geeft door de Heilige Geest.

### **Wegzending en zegen**