



**ORDE VAN DIENST**  
**1e zondag van Advent**  
**29 november 2020**



Protestantse Gemeente

't Harde

**Thema: Jezus is het licht voor de wereld**

Voorganger: ds. Marloes van Doorne

Organist: Chris van Os

mmv Annet Pols (zang)

*Paaskaars brandt*

**Welkom en mededelingen**

**Zingen** Psalm 27: 1 en 4

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden  
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'.

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,

ik smacht naar 't uur dat Gij u openbaart!

**Bemoediging en Groet**

**Aansteken 1e Adventskaars**

Zingen Lied 458

Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.

**Gebed om ontferming**

**Zingen** Lied 439: 1 en 2

1. Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten

de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten,

zo maak voor Hem ruim baan.

Hij komt, – bekeer u nu,

verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen

tussen uw Heer en u.

## **Lezen** Johannes 8: 12-20

door Marjanne vd Mheen

Jesus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' De farizeeën wierpen tegen: 'Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.' Maar Jezus ging verder: 'Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.' Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch mij, noch mijn Vader,' antwoordde Jezus. 'Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.' Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

## **Uitleg en verkondiging**

### **Orgelspel**

**In memoriam** Eelke van der Laan en Janny van Hell-Neijmeijer

### **Gebeden**

**Zingen** Lied 500: 1, 4 en 5

1. Uit uw verborgenheid  
voorbij aan onze grenzen,  
straalt lichte eeuwigheid  
als daglicht voor de mensen.  
Uw wijde hemel welft  
zich rond over de aarde.  
Gij zult op vaste grond  
ons voor het donker sparen.

4. Uit uw verborgenheid  
ons zo te na gekomen,  
deelt Gij in onze nacht  
en zaait er nieuwe dromen.  
Zolang het donker duurt,  
de moed ons wordt ontnomen,  
voed ons dan met de hoop  
dat Gij voorgoed zult komen.

5. Uit uw verborgenheid  
ontsteekt Gij licht op aarde,  
wilt Gij ons warmen met  
de gloed van uw genade.  
Wij delen met elkaar  
het licht, het lied, de zegen.  
Wij zijn uw kandelaar,  
wij gaan het donker tegen.

*Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas*

### **Wegzending en zegen**