



ORDE VAN DIENST
Trinitatis
7 juni 2020



Thema: De vrucht van de Geest

Voorganger: ds. Marloes van Doorne

Ambtsdrager: Hetty Petersen

Organist: Chris van Os

mmv Gerrit en Harmke Smit; Elt en Joke de Boer, Tsjitske Postema en Cor Hofstra (zang)

Welkom en mededelingen

Bemoediging en Groet

Zingen Lied 686: 1 en 3

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Aansteken Paaskaars

Openingsgebed

Zingen Lied 705: 1, 2 en 3

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

Voor de kinderen

Lezen Galaten 5: 22-26
door Hetty Petersen

Overdenking

Muziek

In memoriam Jikke Beeksma-Brik

Gedicht

Gebeden

Zingen Lied 841: 1 en 2

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeft,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Wegzending en zegen

Zingen Lied 416: 1 en 4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.