



ORDE VAN DIENST
4e zondag van Pasen
3 mei 2020



Thema: Een goed verhaal: David en Goliath

Voorganger: ds. Marloes van Doorne

Ambtsdrager / lector: Johan Oord

Organist: Chris van Os

Zang: Marlou Lokhorst

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 23b: 1, 2 en 3

1. De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.

2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m'als ik wankel,
Hij draagt m'als ik viel.

3. De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Bemoediging en groet

Aansteken Paaskaars

Openingsgebed

Zingen Lied 1010: 1, 2 en 3

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Voor de kinderen

Lezen 1 Samuel 17: 4-11
 1 Samuel 17: 32-51

Overdenking

Muzikaal intermezzo

mmv Bastiaan Winkel

In memoriam *Gerda van Reen-Westerink*

Gebeden - Onze Vader

Zingen Lied 1014: 1, 2 en 5

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Wegzending en zegen

Wilhelmus Lied 708: 1 en 6

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.