



**ORDE VAN DIENST**  
**Gedachteniszondag**  
**22 november 2020**



**Thema: Geborgen bij God**

Voorganger: ds. Marloes van Doorne  
mmv Corné van Doorne (orgel) en Bart Engeltjes (zang)

**Welkom en mededelingen**

**Zingen** Psalm 91: 1 en 2

1. Heil hem wien God een plaats bereidt  
in zijn verheven woning:  
hij overnacht in veiligheid  
bij een almachtig koning.  
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,  
mijn toevlucht en mijn veste,  
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt  
voor mij altijd het beste.

2. God redt uw ziel van nood en dood,  
Hij heeft u aangenomen:  
een vogel, die ternauwernood  
is aan de strik ontkomen.  
De Heer zal over uw bestaan  
zijn sterke vleugels breiden.  
Hij is, in trouw u toegedaan,  
uw schild en pantser beide.

**Bemoediging en Groet**

**Aansteken Paaskaars**

**Openingsgebed**

**Zingen** Lied 281

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.  
God, houd uw oog op ons gericht:  
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,  
houd ons dan in uw goedheid vast:  
Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat:  
Kyrie eleison!

6. De zon straalt van uw aangezicht  
en zet ons leven in uw licht.  
Amen. Halleluja!

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan:  
wij zijn met Christus opgestaan!  
Amen. Halleluja!

9. Het lied van wie zijn voorgegaan  
zet ons vandaag tot zingen aan:  
Amen. Halleluja!

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!  
Getroost zullen wij verder gaan.  
Amen. Halleluja!

**Lezen** Psalm 23  
door Annelie Weedage  
*Een psalm van David.*

De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij laat mij rusten in groene weiden  
en voert mij naar vredig water,  
hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden  
tot eer van zijn naam.  
Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar,  
want u bent bij mij,  
uw stok en uw staf,  
zij geven mij moed.  
U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand,  
u zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.  
Geluk en genade volgen mij  
alle dagen van mijn leven,  
ik keer terug in het huis van de HEER  
tot in lengte van dagen.

## **Overdenking**

### **Muziek**

#### **Dienst der gedachtenis**

We horen nog eenmaal de namen van hen die ons zijn ontvallen.

Wij gedenken:

*Jennie van Beijnhem-Hofstede*

overleden op 29 oktober 2019 in de leeftijd van 79 jaar

*Hendrikje Petersen-van den Hul*

overleden op 20 november 2019 in de leeftijd van 90 jaar

*Geertruida van der Heiden-Havenaar*

overleden op 29 november 2019 in de leeftijd van 98 jaar

*Jannetje Visschers - van Dijk*

overleden op 8 januari 2020 in de leeftijd van 87 jaar

*Bertus Jan Puttenstein*

overleden op 22 januari 2020 in de leeftijd van 73 jaar

*Wypkje Aalberts - Popma*

overleden op 29 januari 2020 in de leeftijd van 88 jaar

*Siemen Scheer*

overleden op 2 februari 2020 in de leeftijd van 88 jaar

*Wijnand Akkerman*

overleden op 11 februari 2020 in de leeftijd van 88 jaar

*Abraham Jacob van Nes*

overleden op 15 februari 2020 in de leeftijd van 90 jaar

*Pieter Westerink*

overleden op 4 maart 2020 in de leeftijd van 88 jaar

*Gerda van Reen-Westerink*  
overleden op 25 april 2020 in de leeftijd van 91 jaar

*Gerrie van der Does - van Joolingen*  
overleden op 22 mei 2020 in de leeftijd van 66 jaar

*Jikke Beeksma-Brik*  
overleden op 27 mei 2020 in de leeftijd van 90 jaar

*Marco Klinge*  
overleden op 12 juni 2020 in de leeftijd van 46 jaar

*Aartje Hilbink - Elbertsen*  
overleden op 30 juni 2020 in de leeftijd van 82 jaar

*Dries Vlieger*  
overleden op 21 augustus 2020 in de leeftijd van 53 jaar

*Dirkje Konterman - de Wals*  
overleden 31 augustus 2020 in de leeftijd van 77 jaar

**Gedicht**                      *Joods gebed*

**Zingen**                      *De mensen die ons hier ontvallen zijn*  
mel. *Blijf mij nabij* - lied 247

1. De mensen die ons hier ontvallen zijn,  
ze zijn genoemd in dankbaarheid en pijn.  
Hun leven hebben zij met ons gedeeld,  
de wond van leegte is nog niet geheeld.

2. Met elke naam die door ons is gespeld,  
is het verhaal van hun bestaan verteld  
in woorden en gedachten van gemis  
omdat het nu voorgoed verleden is.

3. Allen aan wie in stilte is gedacht,  
en die dit uur ter sprake zijn gebracht,  
bevelen wij voor eeuwig bij U aan,  
dat U ook in de dood met hen zult gaan.

4. God, U houdt al de namen in Uw hand.  
Doe wat U heeft beloofd aan hen gestand:  
en blijf –ook aan de levenstijd voorbij –  
in het ons onbekende aan hun zij.

## **Gebeden**

*Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas*

**Zingen**                      Zegenlied

God zal met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet  
als hand op je hoofd  
en arm om je schouder;  
als baken bij ontij en verte die wenkt  
als groet op je lippen en hoop in je hart  
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat.

## **Wegzending en zegen**