



ORDE VAN DIENST
3e zondag van Epifanie
19 januari 2020



Thema: Een goed verhaal met be-teken-is
Viering heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 96: 1 en 3

1. Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

3. Geeft aan de Heer, alle geslachten,
geef aan de Here lof en krachten.
Gij volken, roem zijn grote naam,
kom in zijn heiligdom tezaam,
loof Hem, de Heer der hemelmachten.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

Zingen Lied 280: 1, 4, 5, 6 en 7

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Gesprek met de kinderen

Zingen *We gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Lezen Johannes 2: 1-11
door Marjanne van de Mheen

Zingen Lied 653: 1, 5 en 7

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

In Memoriam Jannie Visschers - van Dijk
Zingen *Veilig in Jezus' armen*

1. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is lied der engelen, zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.

Gebeden

Viering heilig Avondmaal

Zingen Lied 385
Kinderen komen onder het zingen terug uit Kinderkerk

1. De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

3. De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Nodiging

Tafelgebed DB-3 'Geboren is een nieuwe dag'

Zingen Lied 405: 4

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Onze Vader

Vredegroet

Delen brood en wijn

Zingen *Ubi caritas*

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Mijn ziel verstil in rust en vrede

Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstillt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.

The Kingdom of God

The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom.

Prijs de Heer, mijn ziel

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.

Dankgebed

Collecte

Slotlied Lied 791: 1, 3, 5 en 6

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Wegzending en zegen Zingen '3x Amen'