



ORDE VAN DIENST
1e zondag van de 40dagen
18 februari 2018



Thema: Zo klein als een mosterdzaadje

Oefenen Projectlied

1. Als je door de Bijbel bladert,
leest wat Jezus heeft gezegd,
wat Hij ons door zijn verhalen
keer op keer heeft uitgelegd,
zal het werken als een zaadje
dat gevallen in het zand,
als het wonder van zijn liefde
uitgroeit tot een grote plant.

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 91: 1 en 7

1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

7. Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet

Gebed om ontferming

Zingen Lied 538: 1, 3 en 4

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde in deze wereltijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn togedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen

Zingen Projectlied

1. Als je door de Bijbel bladert,
leest wat Jezus heeft gezegd,
wat Hij ons door zijn verhalen
keer op keer heeft uitgelegd,
zal het werken als een zaadje
dat gevallen in het zand,
als het wonder van zijn liefde
uitgroeit tot een grote plant.

Lezen Ezechiël 17: 22-24 door Peter Lotterman

Zingen Psalm 92: 1, 7 en 8

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

7. Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.

8. Zij zullen vruchten dragen / voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven.

Lezen Matteus 13: 31-35

Zingen Lied 923

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.

2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

In Memoriam Gerhardus van Dokkum
 Willem Hasenaar

Zingen *Door de wereld gaat een woord*

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Collecte

Slotlied Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen '3x Amen'