



ORDE VAN DIENST
6e zondag van Epifanie
11 februari 2018



Thema: Zin in de ouderdom

Lange Kinderkerk

Zingen *Ik zie een poort wijd open staan*

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 84: 1 en 4

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet

Zingen Psalm 84: 6

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen Psalm 108: 1 en 2 (o.b.)

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.

2. Ik zal, o Heer', Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heemlen uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Wetslezing

Zingen *Heer, ik geef m'aan U volkomen*
Joh. de Heer 120

Heer ik geef m'aan U volkomen; 'k leg mijn al hier voor U neer,
opdat Gij in mij zoudt wonen, met Uw Geest o Heer!
Al de liefde van mijn harte, zij U voortaan toegewijd!
'k Vrees geen moeite meer of smarte daar Gij met mij zijt.
Refrein:
Glorie glorie, halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet.
En nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed.

Heer, mijn wil leg 'k voor U neder, neem hem aan nu voor altijd;
dat niets kwaads hem immer weder van de Uwen scheid!
Heer, tot U breng ik mijn leven, hoor nu mijn geloften aan;
'k heb mijn al aan U gegeven neem het, Heiland aan.
Refrein.

Heer, mij God, bestuur mijn wegen, strijden wil ik slechts voor U!
Jezus' bloed kocht ook mijn leven, Hem behoor ik nu.
Openbaar U zelf aan mij, Heer, als mijn eeuwig trouwe Vrind!
Tot in 't stervensuur bewaar mij, voor altijd Uw kind.
Refrein.

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezen Psalm 71
door Annelie Weedage

Zingen Psalm 68: 7
7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Gedicht *Voetstappen in het zand*

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Collecte

Slotlied Lied 913

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Wegzending en zegen '3x Amen'