



ORDE VAN DIENST
12e zondag van de zomer
9 september 2018



Thema: Geroepen worden
bevestiging ambtsdragers

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 134: 1 en 2

1. Gij dienaars aan de Heer gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

2. Die in het huis des Heren zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
zing tot zijn eer met luider stem
en hef uw handen op naar Hem.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die altijd trouw en vol liefde is
en die ons en de wereld niet los zal laten.
Groet

Zingen Psalm 134: 3

3. Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Gebed om ontferming

Zingen Lied 836: 1, 2 en 4

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezen Marcus 1: 16-20
door Peter Lotterman

Zingen

Wil je opstaan en Mij volgen?

Iona 40: 1, 4 en 5

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

(als er kinderen zijn uit de Kinderkerk die bij de bevestiging aanwezig willen zijn, kunnen die nu gehaald worden)

Bevestiging ambtsdragers

Afscheid van aftredende ambtsdragers

dhr. Kor Kroes (ouderling, taakgroep Vieren)
dhr. Hans Luesken (ouderling, taakgroep Gemeenschap)
dhr. Henk Kamstra (ouderling, voorzitter kerkenraad)

Presentatie van aantredende ambtsdragers

mw. Ekie Weedage - de Vries (diaken)
mw. Hetty Petersen (ouderling, taakgroep Gemeenschap)
dhr. Bruin Feijen (ouderling, taakgroep Leren)

Vraag aan ouderling van dienst

...

Ds. Loven wij de Heer
allen **Wij danken God.**

Opdracht

Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten

mw. Petra Baars - de Jong (jeugdouderling)
dhr. Gerwin van de Kamp (ouderling-kerkrentmeester)
dhr. Eibert Kroneman (diaken)

Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden

Gebed om Gods Geest

Zingen Lied 686

1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Bevestigingsgebed

Nieuwe ambtsdragers knielen en ontvangen Gods zegen

Aanvaarding en verwelkoming

Gemeente,
dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diaken.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?
Ja, dat willen wij van harte.

Zingen Lied 363
Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal',
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!

Gebeden

Collecten

Kinderen komen terug uit de Oppas

Slotlied Lied 150a: 1, 2 en 4

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Wegzending en zegen Zingen 'Amen'