

## Kerkdienst 8 april 2018

Welkom door ouderling

Intochtslied: ( *tekst Jan van Opbergen , mel. lied 868, Lof zij de Heer* )

Dit is de dag van het licht en van lente, nieuw leven,  
van nieuwe adem, van geest die ons toekomst zal geven.  
Dit is het uur / dat ons doet zingen van vuur  
aan dood en duister ontheven.

Wij vieren God als het licht, in de mensen ontstoken,  
de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.  
Zij gaat ons voor, gerechtigheid is haar spoor,  
tot vrede zal zijn ontloken.

Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede,  
om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden,  
om op te staan / en nieuwe wegen te gaan  
is deze dag ons gegeven.

*Stil gebed*

Bemoediging en Groet

v Van God is de aarde,  
a *de wereld en al zijn bewoners.*  
v Zie hoe goed en kostbaar is het  
a *als mensen in eendracht samen leven*  
v Goedheid en trouw ontmoeten elkaar  
a *Gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.*  
v Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,  
a *zouden de stenen gaan roepen.*  
v Heer, open Gij onze lippen,  
a *en onze mond zal uw lof verkondigen.*

Zingen: Klein Gloria

Inleidend woord

Gezongen kyriëgebed (uit 'Geroepen om te zingen' lied 38)



(s) 1. Om uw we-reld, men-sen, dieren, heel uw schepping, al - le nood,



om het lij-den en de dood roepen wij: Ky - ri - e - lei - son!

2. Om de barst door heel het leven,  
om de pijn in ieders hart,  
om de zorg die ons verwart:  
laat uw hart voor allen open staan!

4. Om de tranen, om de wonden,  
om de pijn en het verdriet,  
om het leed dat niemand ziet  
roepen wij: Kyrieleison!

3. Om de honger in de wereld,  
om de dood in ons bestaan,  
kloppen wij steeds bij U aan:  
Heer ontferm U, Heer ontferm U!

5. Om de kleinen en de groten,  
elk die hier op aarde leeft,  
maar geen echte vrede heeft:  
Heer, ontferm U over allen!

Gesproken lofprijzing : 1 Petrus 1 : 3 - 9

*Dienst van het Woord*

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen

Zingen: 'Wij gaan voor even uit elkaar'

*De kinderen / de jongeren gaan naar hun eigen ruimte*

Schriftlezing: Johannes 20 : 19 – 31

Zingen: lied 636 ( *op de melodie van lied 601, licht dat ons aanstoot* )

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Hannie Schuit vertelt over haar liedkeuze

Zingen: lied 835 ( *Jezus ga ons voor* )

*Dienst van gaven en gebeden*

Dankgebed – Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

*De kinderen komen tijdens de collecte terug uit de Oppas en de Kinderkerk*

Slotlied: lied 423 ( Nu wij uiteengaan)

Zegen, gezongen Amen