



**ORDE VAN DIENST**  
**6e zondag van Pasen**  
**6 mei 2018**



**Thema: Noach**

kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Lied 288

Goede morgen, welkom allemaal.  
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.  
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn. Alles mag er zijn.  
God ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal, verteld in mensentaal.

**Aansteken Paaskaars**

**Zingen** *Kaars, jij mag branden*  
Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.  
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.

**Stil gebed**

**Ziezo** *Votum en groet*

Here God, wij zijn hier samen, maar voordat we verder gaan,  
willen wij aan U belijden: Heilig is uw naam.  
U schiep de hemel en de aarde, altijd blijft uw trouw bestaan.  
U laat nooit los wat U gemaakt heeft, heilig is uw naam.

**Refrein:**

Wij zingen: God, wilt U ons helpen, hier op dit moment,  
leren en ontdekken hoe groot en goed U bent.  
Wij hebben U nodig, nu en voor altijd.  
Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid.

God zegt: Ik geef jou genade. Wat je ook hebt fout gedaan  
wil en zal Ik jou vergeven, heilig is mijn naam.  
Ook geef Ik aan jou mijn vrede, die je nergens anders vindt.  
Ik bescherm je, heel je leven. Ik hou van jou, mijn kind.  
(Refrein)

**Openingsgebed**

**Ziezo, met gemeente** *Zing, zing, zingen maakt blij*

Refrein (allen)  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

1. God is zo goed voor jou en voor mij  
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij  
God heeft je lief en daarom zegt hij  
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij  
*refrein*

2. Ben je alleen of heb je verdriet  
Lijkt het soms net of niemand je ziet  
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw  
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou  
*refrein*

3. Zing maar in huis, op school en op straat  
en je zult zien hoe goed alles gaat  
Wees maar niet bang, want Jezus belooft  
Ik ben bij jou als jij maar gelooft  
*refrein*

## **Bijbel overhandigen**

**Ziezo** *Ik neem even de tijd*  
Ik neem even de tijd om met U te praten, even met U alleen.  
Ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer. Niemand om mij heen.  
Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren en stil te zijn voor U.  
Ik neem even de tijd om uw stem te horen, Heer, ik luister nu.

Spreek Heer, ik luister. Uw dienstknecht hoort.  
Spreek Heer, ik luister. Ik luister naar uw woord.  
Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, God van liefde en trouw  
Ik neem even de tijd, omdat ik wil zeggen, dat ik van U hou  
Ik neem even de tijd om uw Woord te lezen, dat U gegeven heeft  
Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken door uw Woord dat leven geeft

(allen) **Spreek Heer, ik luister. Uw dienstknecht hoort.**  
**Spreek Heer, ik luister. Ik luister naar uw Woord**

U neemt altijd de tijd om naar mij te luist'ren, er gaat nooit een moment voorbij  
dat U even geen tijd hebt, want op elk moment Heer, staat U klaar voor mij

(allen) **Spreek Heer, ik luister. Uw dienstknecht hoort.**  
**Spreek Heer, ik luister. Ik luister naar uw Woord**

**Verhaal 1** Noach krijgt een bijzondere opdracht

**Zingen** *Noach kreeg opdracht*  
ELB 464: 1 en 2

1. Noach kreeg opdracht een ark te bouwen, bouwen.  
Noach kreeg opdracht een ark te bouwen, bouwen.  
Hout en planken moest hij gaan sjouwen, sjouwen.  
Ja, dat was een klus.

*refrein*  
Zing, wees vrolijk en geef God de glorie, glorie,  
zing, wees vrolijk en geef God de glorie, glorie,  
zing, wees vrolijk en geef God de glorie, glorie,  
kind'ren van de Heer.

2. Twee aan twee, zo kwamen de dieren, dieren.  
Twee aan twee, zo kwamen de dieren, dieren.  
Olifanten en kleine mieren, mieren  
waren er ook bij. (refrein)

**Verhaal 2** *Allemaal aan boord*

**Ziezo** *Kom aan boord*

1. Voor de zieken - voor de armen  
voor de mensen met verdriet  
voor het kind dat blijft proberen  
maar toch denkt: het lukt me niet  
voor de zwerver die moet zwerven  
en geen plek heeft waar hij hoort  
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

Refrein (allen)  
Kom aan boord  
ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort  
laat de hoop niet langer varen  
kom aan boord  
sta niet doelloos aan de kant  
want er is een hart vol liefde  
pak die uitgestoken hand

2. Voor het meisje dat blijft denken  
alles gaat bij mij steeds mis  
voor de jongen die al vaker  
uit de boot gevallen is  
voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord  
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

*Refrein (allen)*

**Verhaal 3** *Gods belofte*

**Zingen** *Mijn zegen krijg je mee*  
ELB 465

Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.  
De aarde is weer droog, er is een nieuw begin.  
Woon hier en overal, de wereld is voor jou.  
En kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw.

**Ziezo** *Wie durft het aan?*

Wie durft het aan om op te staan en Gods weg te gaan? (2x)

Ook als sta je voor gek, ook al loop je gevaar  
ook al doet het soms zeer en al vind je het raar  
ben je bang bovendien, wil je vluchten misschien  
Wie vertrouwt op God en wie laat dat zien?

Wie durft het aan, zoals Noach  
wie durft het aan, zoals Jozef in de put  
wie durft het aan, zoals Mozes

wie durft het aan, zoals Daniël en Ruth?

Wie durft het aan..... (2x)

Ook als sta je voor gek, ook al loop je gevaar  
ook al doet het soms zeer en al vind je het raar  
ben je bang bovendien, wil je vluchten misschien  
Wie vertrouwt op God en wie laat dat zien?

Jezus zegt, dat Hij ons nooit alleen laat  
en dat Hij ons bidden altijd hoort  
als we opstaan, zullen we het merken  
Hij is te vertrouwen op Zijn woord

Wie durft het aan om op te staan en Gods weg te gaan?  
durf ik het aan? - durf jij het aan? - wie durft het aan?

## **Gebeden**

**Deel je leven**            Fokke Krottje  
**Zingen**                *Als je geen liefde hebt voor elkaar*  
                                 ELB 422

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar,  
kwaad is niet om te buigen.

### *Refrein*

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,  
zullen de tranen niet drogen.  
Als je het leed in de wereld niet ziet,  
worden Gods woorden verbogen. *Refrein*

Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis,  
uit liefde deelde met velen. *Refrein*

**Collecte**                *Kinderen komen terug uit de Oppas*

**Slotlied**                *Zegenlied*  
                                 1x Ziezo; 1x allen

Ga in vrede, ga in liefde, ga in de kracht van onze Heer  
met zijn blijdschap en zijn vrede, ga met God tot de volgende keer  
Dit is mijn gebed voor jou, elke dag, steeds weer.  
Ga in vrede, ga in liefde, ga in de kracht van onze Heer  
met zijn blijdschap en zijn vrede, ga met God tot de volgende keer

## **Wegzending en zegen**

Zingen            'Amen'