



ORDE VAN DIENST
Oudejaarsavond
31 december 2018



Thema: Op reis

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 90: 1 en 6

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven,
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

Stil gebed

Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laten varen het werk van zijn handen.
Groet

Gebed om ontferming

Zingen Lied 283: 1 t/m 4

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezen Psalm 121
door Erik Jan vd Mheen

Zingen Psalm 121: 1 en 4

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Zingen *Een toekomstlied*

Rakelings Nabij – Alfred C. Bronswijk
(mel. Gz. 463 'O Heer, die onze Vader zijt')

1. O Heer van toekomst en van tijd,
U vraagt ons stil te staan
bij onze eigen breekbaarheid,
bij kracht en onze kwetsbaarheid,
bij licht, ons voorgegaan.

2. Dankend zien wij steeds Uw gezicht
in wat verleden is,
in wat wij kregen, zwaar of licht,
in klaaggezang of feestgedicht
en wat nog bede is.

3. O, wolkkolom, U ging ons voor,
een vuurvlam in de tijd.
Met U gaan wij woestijnen door,
met U gaat er geen hoop teloor,
met U zijn wij bereid.

4. Zo wacht ons nu de toekomstijd,
een nieuwe horizont.
Zij weet van kracht en kwetsbaarheid,
zij legt, de breekbaarheid ten spijt,
Uw lied ons in de mond!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied Lied 513

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Wegzending en zegen

Zingen 3x 'Amen'