



ORDE VAN DIENST
7e zondag van de herfst
3 november 2019



Thema: Een goed verhaal van de diaconie 'Geven-ontvangen-delen'
mmv Umami

Welkom en mededelingen

Intochtslied *Wees stil voor het aangezicht van God* - Opw. 464

- | | |
|---|--|
| <p>1. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.</p> | <p>2. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.</p> |
|---|--|

3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Stil gebed

Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laten varen het werk van zijn handen.
Groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

afgewisseld met lied 367e Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Zingen Lied 871

- | | |
|---|--|
| <p>1. Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.</p> | <p>2. Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.</p> |
| <p>3. Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.</p> | <p>4. Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der engelen in.</p> |

Gesprek met de kinderen

Zingen *Kaarsenlied*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Lezen Lucas 19: 1-10
door Cor Hofstra

Zingen Lied 139b

1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Uitleg en verkondiging

Umami *Voorzichtig - Schrijvers voor gerechtigheid*

1. We hebben huizen vol familie
waar niet echt meer wordt gepraat.
We zijn hongerig naar liefde
en we zoeken het op straat.
We bevrijden ons van wetten
en we vluchten levenslang
achter dijken die beschermen
maar verdrinken in de angst.

Refrein

Breek ons voorzichtig
voor uw gebroken wereld.
Beweeg ons steeds dichterbij
naar uw bewogen hart.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent. *Refrein*

2. We hebben straten vol met burens
en we praten niet met hen.
We zijn vrienden zonder vriendschap
en geen mens die ons echt kent.
Onze ogen zijn gesloten
onze harten zijn op slot.
Maar de monden zijn geopend
en ze praten over God. *Refrein*

3. Eindelijk breken wij naar buiten,
dragen wij uit wat in ons leeft.
Terwijl wij veel kerken nu zien sluiten,
opent U wegen om ons heen.
Samen zijn wij uw handen, Vader,
omarmen elkaar als uw gezin.
Wij bidden vurig voor deze aarde,
tot ze haar thuisbestemming vindt.

Laat uw gezicht zien en ons uw tranen huilen.
Raakt dat dan misschien iets in ons?
Laat uw gezicht zien en ons uw tranen huilen.
Maakt dat dan misschien iets los in Nederland?

Kinderen komen terug uit Kinderkerk

Uitleg Schoenendoosactie

In memoriam Tine Schipper-Bos
Zingen *Ruwe stormen mogen woeden*

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Gebeden

Onze Vader Lied 1006

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen.

Collecte *Kinderen komen terug uit de Oppas*

Slotlied *Ik wil jou van harte dienen* - Opw. 318: 1, 2 en 4

| | |
|---|---|
| 1. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. | 2. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. |
|---|---|

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Wegzending en zegen