



ORDE VAN DIENST
6e zondag van de herfst
28 oktober 2018



Thema: Met andere ogen

Bediening heilige doop aan:

Vieve Suzanne Engeltjes en Herre Jan Kingma

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 105: 1 en 3

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde zijn glorieijke naam belijden.

Meld ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt de Heer, verblijd u, geef zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt Hij van kind tot kind.

Stil gebed

Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet laten varen het werk van zijn handen.

Groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

afgewisseld met lied 301a

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Umami *Breng ons samen - Sela*

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Lezen Marcus 10: 46-52
in wisselspraak

Zingen Lied 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Kinderen komen terug uit Kinderkerk

HEILIGE DOOP

Onderwijzing

Presentatie

Umami *Ik zal er zijn - Sela*
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Doopgebed

Geloofsbelijdenis Lied 340b

Doop en handoplegging

Geloften ouders

Gemeente gaat staan
Gemeente, draag hem
die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.

**Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.**

Zingen *Wees dan door Hem bewaard*
tekst: Alfred C. Bronswijk - mel. 'Geest van hierboven'

Je bent geboren en hier getogen,
om een koninklijk mens te zijn.
Jij bent geroepen en uitverkoren
om een kind van Gods volk te zijn.
Jij draagt het teken, dat nooit zal breken.
Kind van belofte, mens van gelofte,
door Christus zélf aanvaard. Halleluja!
Hij zal jou leiden op al jouw wegen.
In heel jouw leven zij Hij jouw zegen.
Wees dan door Hem bewaard! Halleluja!

Aansteken Doopkaarsen

Dankgebed Hemelhoog 551
Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Voorbeden - Stil gebed

Collecte

Kinderen komen terug uit de Oppas

Slotlied Lied 612

1. Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaar.

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Wegzending en zegen