



**ORDE VAN DIENST**  
**3e na Epifanie**  
**27 januari 2019**



**Thema: Kom aan tafel**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Psalm 92: 1 en 2

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,  
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig  
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,  
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,  
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;  
laat alom musiceren, / met stem en instrument,  
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

Stil gebed

Onze hulp is de Naam van de Heer,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
**en niet laten varen het werk van zijn handen.**  
Groet

**Klein Gloria**

**Openingsgebed**

**Zingen** Lied 276

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,  
deur die naar stilte open staat.  
Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.

3. Tafel van Een, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn.  
Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan,  
doen wat ondenkbaar is,  
dood en verrijzenis.

**Gesprek met de kinderen**

**Zingen** *Kaarsenlied*

1. Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.  
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:  
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.

**Lezen** Lucas 5: 27-35  
door Manon Sluijter

**Zingen** Lied 837: 1, 2 en 4

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

4. Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

## **Uitleg en verkondiging**

### **Muzikaal intermezzo**

**In Memoriam** Gerritje van het Goor - Stoffer

**Zingen** Lied 23c: 1 en 5

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom -  
en niets dat mij ontbreekt.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:  
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis  
zo lang ik leven mag.

## **Gebeden**

### **Viering heilig Avondmaal**

**Zingen** Lied 381: 1, 2 en 3

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,  
wil mij vergeven wat ik U misdeed;  
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,  
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet  
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.  
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,  
het heilig feest van uw gedachtenis;

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,  
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,  
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt  
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

## **Nodiging**

**Tafelgebed**            'Breng dank aan God, want Hij is goed' (Lied 403e)

**Zingen**                Lied 405: 4

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

## **Onze Vader**

## **Vredegroet**

**Zingen**                Lied 381: 4 en 5

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,  
waar is de bron waaruit ik drinken moet?  
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;  
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood  
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,  
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;  
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

## **Delen brood en wijn**

**Zingen**                Lied 381: 6

U wil ik danken, grote Levensvorst;  
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.  
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;  
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

**Collecte**                *Kinderen komen terug uit de Oppas*

**Slotlied**                Lied 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

## **Wegzending en zegen**