



ORDE VAN DIENST
3e zondag na Epifanie
26 januari 2020



**Thema: Een goed verhaal van het Pastoraal Beraad
Bloemenzondag**

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 146: 3 en 4

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijsze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

door Dianne vd Weide; Tiny Hendriks en Wytske Kamstra
afgewisseld met Lied 301a: Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison

Zingen Lied 1005: 1, 2 en 4

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

refrein

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. *Refrein*

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd. *Refrein*

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen

Zingen *Dit is mijn hand en dat mijn voet - ELB 428*

1. Dit is mijn hand en dat mijn voet
ik heb ze allebei nodig.
Waar moet ik heen als één het niet doet
Niets is er overbodig.
Ik heb mijn voeten nodig om te lopen
en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen
Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig, niets teveel
Alles is nodig, niets teveel

2. Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet:
ik heb jou niet nodig
stel je eens voor dan ging het niet goed
niets is er overbodig
Want al kan ik met mijn handen ballen
zonder mijn voeten zou ik op mijn snufferd vallen.
Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar

3. Ik ben de hand en jij de voet
Wij zijn allebei nodig
wat ik niet kan, kan jij juist goed
Niemand is overbodig
Jij bent gemaakt om mee te spelen
Te lachen en te huilen en alles mee te delen
Niemand is minder, niemand is meer
Ieder is nodig bij de Heer
Ieder is nodig bij de Heer

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Lezen Prediker 4: 9-12
door Marijke Zevenhuijzen

Zingen Lied 969

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo - Omzien naar elkaar

Gedicht

door Willy Lotterman

Gebeden

door Hanneke Hiscock en Hetty Petersen

Collecte

Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk

Slotlied

Lied 657

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Wegzending en zegen

Zingen '3x Amen'