



**ORDE VAN DIENST**  
**Laatste zondag van**  
**het kerkelijk jaar**  
**25 november 2018**



**Thema: En de HEER antwoordde...**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Psalm 62: 1 en 5

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast:  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,  
mijn naam rust in de schutse Gods.  
O volk, uw God laat u niet vallen.  
Als gij voor Hem uw hart uitstort,  
vertrouw dat gij gezegend wordt:  
God is een schuilplaats voor ons allen.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft.**  
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
**en niet laat varen het werk van zijn handen.**  
Groet

**Klein Gloria**

**Openingsgebed**

**Zingen** Lied 886

Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d'Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,  
laat mij nimmer gaan,  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.

**Gesprek met de kinderen**

**Zingen** *We gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht.  
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:  
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.

## *Kinderen gaan naar de Kinderkerk*

**Lezen** Job 19: 23-27  
Job 30: 20-31

door Erik-Jan vd Mheen

**Zingen** Lied 221

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

### **Uitleg en verkondiging**

'En de HEER antwoordde Job vanuit een storm.' (Job 38: 1a)

**Muzikaal intermezzo** *I know that my Redeemer liveth - G.F. Händel*

*Kinderen komen terug uit Kinderkerk*

### **DIENST DER GEDACHTENIS**

We horen nog eenmaal de namen van hen die ons zijn ontvallen.

Wij gedenken:

*Arie Vlaardingerbroek*

overleden op 10 december 2017 in de leeftijd van 87 jaar

*Gerhardus van Dokkum*

overleden op 9 februari 2018 in de leeftijd van 84 jaar

*Willem Hasenaar*

overleden op 12 februari 2018 in de leeftijd van 89 jaar

*Diesmer Liewerink*

overleden op 22 februari 2018 in de leeftijd van 88 jaar

*Jan van Wijngaarden*

overleden op 6 maart 2018 in de leeftijd van 97 jaar

*Govert Jan Jacobus Buys*

overleden op 31 maart 2018 in de leeftijd van 83 jaar

*Gerritdina de Vries*  
overleden op 10 april 2018 in de leeftijd van 65 jaar

*Geertje Moorlag-Broesder*  
overleden op 24 april 2018 in de leeftijd van 89 jaar

*Jan Willem Feijen*  
overleden op 12 mei 2018 in de leeftijd van 90 jaar

*Gerrit Daniël Koornneef*  
overleden op 13 mei 2018 in de leeftijd van 91 jaar

*Dirk van der Meulen*  
overleden op 14 mei 2018 in de leeftijd van 91 jaar

*Jan Riphagen*  
overleden op 25 mei 2018 in de leeftijd van 65 jaar

*Neeltje Sophia Elisabeth van Ofwegen - van Oosterom*  
overleden op 4 juli 2018 in de leeftijd van 74 jaar

*Regina Elisabeth den Hoed - van Bommel*  
overleden op 21 juli 2018 in de leeftijd van 76 jaar

*Johanna van der Meulen - Bouwhuis*  
overleden op 1 augustus 2018 in de leeftijd van 91 jaar

*Roelof Konterman*  
overleden op 28 augustus 2018 in de leeftijd van 76 jaar

*Nico Blaak*  
overleden op 17 september 2018 in de leeftijd van 80 jaar

*Dirk de Hoog*  
overleden op 19 september 2018 in de leeftijd van 84 jaar

*Roelof van Stormbroek*  
overleden op 2 oktober 2018 in de leeftijd van 94 jaar

*Voor allen die wij niet met name noemen, maar die wij hebben liefgehad in dit leven en die in ons hart verder leven ontsteken wij een kaars.*

Wij gaan staan voor een moment van stilte

### **Zingen**

*Bij U rusten deze namen*

mel. Door de nacht van strijd en zorgen - lied 801

1. Bij U rusten deze namen,  
– ons ontvallen door de tijd;  
om hen bidden wij U samen:  
Berg ze in Uw eeuwigheid.

2. En laat hen die om ze rouwen,  
die verdriet voelen en pijn,  
op Uw kracht en steun vertrouwen,  
God wil zo hun helper zijn.

### **Gedicht**

*De mensen van voorbij* - Hanna Lam

De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar  
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij  
Ze zijn met ons verweven  
In liefde, in verhalen,  
Die wij zo graag herhalen,  
In bloemengeuren, in een lied  
Dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij  
Zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij.

## **Gebeden**

### **Collecte**

#### **Slotlied** Lied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

### **Wegzending en zegen**

Zingen '3x Amen'