



Voorganger: Ds. H. Mak
Thema: Op bergen en in dalen

**Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid**

Intochtslied Psalm 25: 2, 6 en 7

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandelen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D'ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

**Stil gebed
Bemoediging en Groet**

Kyriëgebed

Aansluitend zingen we na elke gebedsintentie het refrein van lied 547

Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

**Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen**

Zingen

Met vallen en opstaan (Daar juicht een toon)

Hij struikelt achter Jezus aan.
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed
hij weet dat hij Jezus volgen moet

Hij zegt: maar U bent toch Gods Zoon!
U moet geen kruis, U moet een kroon!
Ik laat U niet alleen, ik zweer
dat ik voor u zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
Een open graf. Want Jezus heeft
De dood verslagen en Hij leeft!

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Schriftlezingen: Marcus 9: 2 - 10

door Rien Oostveen

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Zingen: Lied 543: 1, 2 en 3

1. Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.

2. Uw marteling, uw lijden,
in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon ontogen,
blijft Gij onze glorie zijn.

3. Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.

Uitleg en verkondiging

Zingen Gezang 143: 1 uit NHbundel 1938

Op bergen en in dalen en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven, of stijgen, daar is God!
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!

Gebeden en voorbeden

In memoriam – Fokke Krottje

Aankondiging collecte

Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk

Slotlied Lied 213: 1, 2 en 5

1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

5. Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Wegzending en zegen

Zingen Lied 425 : 1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.