



ORDE VAN DIENST
10e van de zomer
25 augustus 2019



Thema: Waar sta jij?

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 86: 4
4. Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Stil gebed
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laten varen het werk van zijn handen.
Groet

Klein Gloria

Openingsgebed

Zingen Lied 287: 1, 2 en 4
1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

4. Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

Gesprek met de kinderen

Zingen *Kaarsenlied*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Lezen Lucas 13: 22-30
door Manon Sluijter

Zingen Lied 991: 1, 4, 6 en 8

1. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

4. Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

8. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Gebeden

Viering heilig Avondmaal

Zingen Lied 388: 1, 3 en 5

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
een plaats in Gods licht als tafelenoot.

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
getuige van Hem, een levend bewijs.

Kinderen komen terug uit Kinderkerk

Nodiging en onderwijzing

Inzettingswoorden

Zingen Lied 405: 4

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Gebed + Onze Vader

Vredegroet

Delen brood en wijn

Dankgebed

Collecte *Kinderen komen terug uit de Oppas*

Slotlied Lied 969: 1, 3 en 4

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Wegzending en zegen