



ORDE VAN DIENST
Startzondag
23 september 2018



Thema: Een goed gesprek

Umami *Breng ons samen - Sela*

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 78: 1 en 2

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.

2. Laat ons wat onze vaders vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,

het is een licht dat ons ten leven leidt, -
ons en al wie door ons wordt ingewijd.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Klein Gloria

Openingsgebed

Loflied *Tienduizend redenen - Opwekking 733*

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Lezen Marcus 8: 27-30
door Mieke Wijnolts

Meerkeuze: preek met tussenzang
gesprek: 'Kletsplot'
gesprek: Speeddaten met tieners
muziek: 'al zingend in gesprek'
kinderkerk

Mens, waar ben je?

Lezen Genesis 3: 1-13

Overdenking

Zingen Lied 612: 1 en 2

1. Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaar.

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

Ben ik mijn broeders hoeder?

Lezen Genesis 4: 1-16

Overdenking

Zingen Lied 272: 1, 3 en 4

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie 't zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Iedereen komt weer terug

Zingen Lied 533

koor: verzen + 1e keer refrein; allen: refrein

1. Daar komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij die mensen redt,
en met de minsten wil Hij zich verbinden;
zijn naam is bij vergetenen te vinden.

Refrein

In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

2. Hij is gedoopt in de Jordaan.
Hij durft een nieuwe weg te gaan
en Hij wil mensen van hun angst genezen,
waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen.

Refrein

3. In het verborgen trekt Hij rond.
Verhalen gaan van mond tot mond,
in Galilea gaan geheimen open,
de hopelozen durven weer te hopen. *Refrein*

4. Wie is die vreemde Joodse man,
die nergens thuis is in het land?
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.
Refrein

5. Jeruzalem, de koningsstad
heeft Hij zo vurig lief gehad:
daar moet de koning wel tevoorschijn treden,
daar was Hij thuis en daar heeft Hij geleden.
Refrein

6. Er komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij, die mensen redt,
en bij de doden is Hij niet te vinden,
Hij wil zich met de levenden verbinden.

Refrein

In Galilea overal
klinkt het verhaal van Jezus al.
Het zal niet meer verdwijnen,
en midden onder ons zal Hij verschijnen.

In memoriam dhr. Nico Blaak

Zingen Lied 886

Abba Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Gebeden

Collecte *Kinderen komen terug uit de Oppas*

Slotlied *Gods volk wordt uitgeleid - Opwekking 148*

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.

Wegzending en zegen

Zingen 'Amen'