



ORDE VAN DIENST
4e zondag van Advent
23 december 2018



Thema: Helm wordt kroon

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 24: 4 en 5

4. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

5. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Stil gebed

Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laten varen het werk van zijn handen.
Groet

Aansteken 4e Adventskaars

door Julia Vlieger

Gebed om ontferming

Zingen Lied 437: 1, 4 en 5

1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

4. Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

5. Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneshijn,
laat ons niet in het donker zijn.

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen

Zingen *Projectlied*

Zacharia, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint?
Geef ons alsjeblieft een vierde hint! Waar gaan we naartoe?

Ik zie, ik zie een koning zonder schild of zwaard.
Oorlog hoort voorgoed bij het verleden.
Een ezel is zijn paard, hij brengt de wereld vrede.

Klein wordt groot. Traan wordt troost. Angst wordt hoop.
Helm wordt kroon. God blijft God.

Zacharias, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Er blijven nog wel vragen: Wanneer? En waar? En hoe?
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe.
Één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe!

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Lezen Zacharia 9: 9-10

Lucas 1: 39-46a

door Manon Sluijter

Zingen *Met hart en ziel juich ik om Hem*
tekst: Sytze de Vries; melodie: WOODLANDS

1. Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God,
verrukt om wat Hij aan mij heeft gedaan.
Hij bracht een keer in mijn geringe lot.
Mijn faam zal door de generaties gaan.

2. Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam!
Want zijn erbarmen blijft zijn rote kracht.
Mijn lied zet anderen tot zingen aan:
Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht!

3. Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid.

4. Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan.
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood.
Wie rijk was blijft met lege handen staan.

5. Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar!
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:
aan ons wordt zijn ontferming openbaar.
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag.

Lezen Lucas 1: 56

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Geloofsbelijdenis uit Latijns Amerika

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas

Slotlied

Lied 441: 1, 2 en 5

1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

3. Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

2. Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen:
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.

Wegzending en zegen