



Thema: Klein, maar dapper

kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking
mmv Ziezo-koor

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars + kaars van verbondenheid

door Wilke

Zingen *Kaars, jij mag branden*

Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.

Intochtslied Lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn. Alles mag er zijn.
God ik vraag U, kom in onze kring.
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal, verteld in mensentaal.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Openingsgebed

Ziezo *Kom op het feest*

refrein door allen

Spring in de lucht zo hoog als je kunt
En dans van plezier wat je dansen kunt
Vandaag is het feest, wees vrolijk en blij
Want God is zo goed voor jou en voor mij

Bijbel overhandigen

door Hedwig

Zingen *Lees je Bijbel, bid elke dag - ELB 459*

Lees je bijbel,
bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your Bible
pray every day (3x)
read your Bible, pray every day
if you want to grow (3x)

Read your Bible, pray every day, of you want to grow.

Lis ta Bible,
prie chaque jour (3x)
Lis ta Bible, prie chaque jour
quand tu veux grandir (3x)
Lis ta Bible, prie chaque jour quand tu veux grandir.

Verhaal David en Goliath - navertelling 1 Samuel 17

Ziezo *Wie durft het aan?*

Verkondiging

Ziezo *Goliath*
refrein door allen

Het volk van Israël had een enorm groot probleem
't was Goliath, een reus, nee echt, je kon er niet om heen
hij was geweldig fors en breed en zo ontzettend lang
hij stond te schreeuwen en te schelden, iedereen werd bang
maar David zag 'm staan en dacht: "ik kan me sterk vergissen
maar Goliath die is zo groot, ik kan 'm echt niet missen"

David zei: "Wees maar niet bang voor deze Filistijn
ik reken met hem af, echt waar, ik krijg 'm heus wel klein
de koning zei: "je hebt er geen idee van hoe dat gaat
jij bent nog veels te jong en hij is al zo lang soldaat
maar David zei: "Soms vecht ik tegen leeuwen en ook beren
God zal mij beschermen als ik hem z'n les ga leren

Refrein

Goliath, wie denk je wel niet dat je bent
je doet wel heel erg stoer, als of iedereen je kent
ze zeggen dan misschien wel: "jij bent onze grote held"
maar, Goliath, je allerlaatste uren zijn geteld

jij komt op me af met je zwaard en met je speer
maar ik kom in de naam van de allerhoogste Heer
jij gaat zo nog letterlijk naar de Filistijnen
want Goliath, ik maak je zo meteen een koppie kleiner
want God vecht niet met wapens die door mensen zijn bedacht
Hij zal overwinnen en geeft jou in onze macht

Goliath had nooit gedacht dat hij dit niet zou winnen
want toen hij in de aanval ging schoot hem iets te binnen
een kiezelsteen van David had zijn voorhoofd zo verwond
dat hij niet meer kon blijven staan en viel toen op de grond
David nam het grote zwaard, het klinkt misschien wat maf
maar aan het eind van dit verhaal is de kop er af

Refrein

heb je zorgen en problemen, zo ontzettend groot
denk dan eens aan David die die reus toen heeft gedood
de oplossing voor het probleem had hij niet zelf bedacht
hij had de overwinning echt alleen van God verwacht

net als toen bij David wil God ook nu bij jou zijn
met Hem krijg jij je zorgen en problemen ook wel klein!

Ziezo *Wie durft het aan?*

Gebeden
Onze Vader

Aankondiging collecte

Kinderen komen terug uit oppas

Slotlied *Ga in vrede*
1x door koor en daarna door allen
Ga in vrede, ga in liefde
Ga in de kracht van onze Heer
Met zijn liefde en zijn zegen
Ga met God, tot de volgende keer

Wegzending en zegen Zingen 'amen'