



Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid

Intochtslied Lied 98: 1, 2

1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Stil gebed

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die Liefde is, en ons niet in de steek laat.
Met hart en ziel willen wij hem volgen.

Groet

Gods liefde is er voor jou en mij
Zijn vrede is voor heel onze wereld. Amen

Klein Gloria

Inleidende woorden bij de zondag

Gebed van ontferming

Zingen Lied 1010: 1, 2

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Woorden van eeuwig leven

Zingen Lied 1010: 3, 4

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Gebed bij de opening van de Bijbel

Gesprek met de kinderen

Zingen *We gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Lezen Deuteronomium 6:1 - 9
door Annelie Weedage

6¹Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. ²U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. ³Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. ⁴Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! ⁵Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. ⁶Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. ⁷Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. ⁸Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. ⁹Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Zingen Lied 116: 1, 2

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

Lezen Johannes 13: 31 – 35

³¹Toen hij (=Judas) weg was zei Jezus: 'Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. ³²Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. ³³Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: "Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen." ³⁴Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. ³⁵Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Zingen Lied 339a

1. U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen Lied 1014

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4. De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Gebeden

Zingen Lied 568a

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Aankondiging collecte

Kinderen komen terug uit oppas en Kinderkerk

Slotlied Lied 838: 1, 3

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Wegzending en zegen Zingen 'amen'