



Thema: Wat hebben we met Jou te maken?

**Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid**

Intochtslied Ubi caritas - Psalm 133
Daar waar liefde heerst en vrede
Daar waar liefde heerst, daar is God met ons
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen
Eén liefdeband houdt hen tezaam

Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.
Daar waar liefde heerst en vrede
Daar waar liefde heerst, daar is God met ons

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen
En 't leven tot in eeuwigheid

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming
*Heer, hoor mijn gebed. Heer, hoor mijn gebed.
Als ik roep, antwoord mij.
Heer, hoor mijn gebed. Heer, hoor mijn gebed.
Kom en luister naar mij.*

Zingen *God maakt vrij - Opw 720*
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor uw troon
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied, Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij! In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij.

Lezen Marcus 1: 21-28

door Marjanne van de Mheen

Ze kwamen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals de schriftgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 'Wat hebben wij met Jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben Je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie Je bent, de heilige van God.' Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 'Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.' Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.

Zingen Lied 858

1. Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

3. Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.

Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

2. Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

4. Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Aankondiging collecte - Actie Kerkbalans

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk

Gesprekje met kinderen

Slotlied Lied 975

1. Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.

Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

3. Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.

Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

2. Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

4. Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Wegzending en zegen