



ORDE VAN DIENST
1e zondag van de 40dagentijd
21 februari 2021



Thema: Barmhartigheid – zorgen voor de zieken

Voorganger: ds. J. Vogel

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 25C

refrein

Naar U gaat mijn verlangen, Heer
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

1. Zou Gij ooit mij te schande maken?
Nee, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God. *Refrein*

2. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. *Refrein*

3. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien. *Refrein*

Bemoediging en Groet

Aansteken Paaskaars

Openingsgebed

Inleidende woorden

Zingen Lied 538

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Voor de kinderen

Schriftlezing Marcus 2:1-5

Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 'Vriend, uw zonden worden u vergeven.'

Zingen Lied 534

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Overdenking

Orgelspel

Gebeden

Weekopdracht Ik ben er voor jou - 7x barmhartigheid

De zieken bezoeken - Stuur een bemoedigend kaartje naar iemand die dat nodig heeft.

Zingen *Ik zal er zijn voor jou* - Hanna Lam

1. Ik zal er zijn voor jou,
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.

3. Ik zal er zijn voor jou,
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou.
Ik ben er altijd bij.

4. Ik zal er zijn voor jou.
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

Wegzending en zegen

Orgelspel