



ORDE VAN DIENST
11e zondag van de zomer
2 september 2018



Thema: Leven delen

Viering heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 136: 1, 2 en 12

1. Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

2. Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

12. Loof de Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijs geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet

Klein Gloria

Openingsgebed

Zingen *Wees stil voor het aangezicht van God*
Hemelhoog 667

1. Wees stil voor het aangezicht van God want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer;
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God want heilig is de Heer

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment;
de kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt.
Niet is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment

Gesprek met de kinderen

Zingen *Wij gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar Kinderkerk

Lezen Marcus 6: 30-44
door Joke van Os

Zingen Lied 23b: 1, 2 en 4

1. De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.

2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m'als ik wankel,
Hij draagt m'als ik viel.

4. De Heer is mijn herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

In memoriam Roel Konterman

Zingen Psalm 42: 1 o.b.

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?

Gebeden

Viering heilig Avondmaal

Geloofsbelijdenis *Ik geloof in God de Vader - Hemelhoog 523*

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam -
door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Nodiging

Tafelgebed DB 9 'Mensen met honger en dorst'

Zingen Lied 405: 4
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Onze Vader

Vredegroet

Delen brood en wijn

Dankgebed

Collecten *Kinderen komen terug uit de Oppas*

Zingen Lied 1014: 1, 2 en 5

1. Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren.	2. Geef vrede door van hand tot hand met liefde, onze redding; wees vriendelijk in woord en daad bewogen om Gods schepping.
--	--

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Wegzending en zegen

Zingen 'Amen'