



ORDE VAN DIENST
1e zondag van Advent
2 december 2018



Thema: Klein wordt groot
Viering Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 100: 1 en 2

1. Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet

Zingen Psalm 100: 3

3. Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Aansteken 1e Adventskaars

door Sophie Kroneman
Een kaarsje, zo mooi
in de donkere nacht,
vertelt ons van licht,
waar ieder op wacht.

Gebed om ontferming

Zingen *Kom tot ons, o lang verwachte*

tekst: Sytze de Vries; melodie: John Stainer - Cross of Jesus

1. Kom tot ons, o langverwachte,
die de naam Bevrijder draagt,
dat ons zoeken en verdwalen
u als rustpunt vinden mag.

2. Die als Israëls vertroosting
hoop aan alle mensen biedt,
die als wereldwijd verlangen
ieder hart vervult met een lied,

3. die als een geboren koning,
in een kind aan ons verscheen,
zoek in elk van ons uw woning,
richt ons op uw Rijk alleen.

Gesprek met de kinderen

Zingen *Projectlied*

Micha, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint?
Geef ons alsjeblieft een eerste hint! Waar gaan we naartoe?

Ik zie, ik zie het kleine dorpje Betlehem.
De grote koning wordt juist daar geboren.
Hij is een veilig thuis voor wie bij hem wil horen.
Klein wordt groot. God blijft God.

Micha, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Er blijven nog wel vragen: Wanneer? En waar? En hoe?
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe.
Één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe!

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Lezen Micha 5: 1-4a
1 Korintiërs 1: 26-28

door Annet Pols

Zingen Lied 498

1. Betlehem, o uitverkoren
stad in 't veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

2. In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

3. Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

In Memoriam Hannie Bouma-Dullaart

Zingen Lied 23c: 1

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mijn ontbreekt.

Gebeden

Viering heilig Avondmaal

Zingen

Al wat ademt moet nu zwijgen

tekst: Sytze de Vries; melodie: lied 1008

1. Al wat ademt moet nu zwijgen,
om het wonder te verstaan,
alle zorgen overstijgen,
van het alledaags bestaan,
want met zegenende handen,
draagt de Heer zijn liefde aan.
2. Hij gaf zich aan ons verloren,
Hij, die engelen gebod,
onder ons als mens geboren,
uit Maria's moederschoot,
geeft zich nu aan Zijn getrouwen,
deelt zich uit als hemels brood.
3. Voedt een wijnstok al zijn ranken,
zo schenkt Hij ons van zijn bloed,
hult ons in de lichte stralen
van een goddelijk tegoed.
Ook al zijn de nachten duister,
Hij doorkruist ze met zijn gloed.

Kinderen komen terug uit Kinderkerk

Nodiging

Tafelgebed

Zingen

Lied 405: 4

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Onze Vader

Vredegroet

Delen brood en wijn

Dankgebed

Collecte

Kinderen komen terug uit de Oppas

Slotlied

Lied 440

1. Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.
2. Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

Wegzending en zegen

Zingen '3x Amen'