



**ORDE VAN DIENST**  
**5e zondag van de 40dagen**  
**18 maart 2018**



**Thema: De graankorrel in de aarde**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Lied 220: 1 en 3 (mel. *Zo vriendelijk en veilig als het licht*)

1. Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,  
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,  
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,  
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,  
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,  
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

3. In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,  
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.  
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,  
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.  
De morgenster, zozeer aan U verwant,  
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.

**Stil gebed**

Onze hulp is in de naam van de Heer  
**die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
**en niet laat varen het werk van zijn handen.**  
Groet

**Gebed om ontferming**

**Zingen** lied 547: refrein: allen, vers 1 en 6: allen, vers 2 en 4: mannen, vers 3 en 5: vrouwen

A1. Met de boom des levens wegend op zijn rug  
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  
*Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.*

M4. Laten wij God loven, leven van het licht,  
onze val te boven in een evenwicht,  
*Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.*

M2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal,  
dat de lieve vrede ons bewaren zal,  
*Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.*

V5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,  
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.  
*Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.*

V3. want de aarde vraagt ons om het zaad des  
doods,  
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.  
*Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.*

A6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn  
rug  
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  
*Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.*

**Wetslezing**

**Zingen** Psalm 1: 1 en 2

1. Gezegend hij, die in der bozen raad  
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,  
noch zich door spotters in de kring laat noden,  
waar ieder lacht met God en zijn geboden,  
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft  
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2. Hij is een groene boom die staat geplant  
waar waterbeken vloeien door het land.  
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,  
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.  
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:  
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

**Gebed bij de opening van de Schriften**

## Gesprek met de kinderen

**Zingen** Projectlied 'In goede aarde'

5. Als het zaadje van Gods boodschap in jouw leven is geplant, mag je met Hem verder leven en houdt Hij je bij de hand. Als je 't oude leven loslaat, ook al doet dat soms veel pijn is het tijd voor nieuwe dingen, zul je zoveel rijker zijn.

*Kinderen gaan naar de Kinderkerk*

**Lezen** Ezechiël 33: 10-16  
door Eric Jan van de Mheen

**Zingen** Psalm 103: 1 en 3

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

**Lezen** Johannes 12: 20-26

**Zingen** Lied 625

1. Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan, nu de zon de zaden roept om op te staan. Liefde staat op, wordt wakker uit de dood. Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.

2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods. Rest haar niets dan rusten in de harde rots? Diep in het graf is Hij de weg gegaan van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.

3. Zaad van God, verloren in de harde steen en ons hart, in doornen vruchteloos alleen – heen is de nacht, de derde dag breekt aan. Liefde staat te wuiven als het groene graan.

## Uitleg en verkondiging

### Muzikaal intermezzo

**In Memoriam** Jan van Wijngaarden

**Zingen** Lied 245: 1

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woud mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgde Gij, Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij.

### Gebeden

**Collecten** *Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk*

**Zingen** Lied 575: 1 en 6

1. Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgedaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

**Wegzending en zegen** Zingen 'Amen'