



ORDE VAN DIENST
9e van de zomer
18 augustus 2019



Thema: Waar let je op?

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 68: 7
7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil gebed
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laten varen het werk van zijn handen.
Groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

Zingen Lied 1012: 1, 2 en 3

1. Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden:
de groten slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden
wie uw vrederijk belijden.

2. Zie, koning Jezus, hoe zij staan
gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan
het vuur waarvan zij branden, –
red uw wereld uit hun handen!

3. En doe ons voor een ander vuur
in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, – dat wij in dit uur
de strijd voor 't rijk aanvaarden,
dat niet rust op 't scherp van zwaarden.

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen

Zingen *Kaarsenlied*

1. Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Lezen Jeremia 23: 23-29
door Mieke Wijnolts

Zingen Psalm 82: 1 en 3
1. God staat in 't midden van de goden,
Hij heeft hen tot gericht ontboden:
Gij machten die het onrecht stijft,
bevoorrecht al wie kwaad bedrijft,
hoor: gij moest wezen en geringen
beschermen in hun rechtsgedingen,
gij moest wat arm is en veracht
vrijmaken uit der bozen macht.

Lezen Lucas 12: 49-59

Zingen Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Uitleg en verkondiging

Zingen *Mensen van vuur zijn wij*
A.C. Bronswijk (mel. 'Here Jezus om uw Woord')

1. Mensen van het vuur zijn wij
door de vlam die eens ontstoken
hart gericht, verblijvend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

3. Sta op, o God, en richt de aarde,
Gij geeft aan alles recht en waarde;
wat zich verheft als god en heer,
bestraf het en breng vrede weer.
Van U zijn immers alle volken,
breek met uw lichtglans door de wolken
en straal voor ons in majesteit,
Gij zon van de gerechtigheid!

2. Mensen van het vuur zijn wij,
van het God bezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven.
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.

3. Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.

Gebeden

Collecte *Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk*

Slotlied *God roept ons allen tot de daad - Hemelhoog 677*

1. God roept ons allen tot de daad,
zijn werk wacht; treed dan aan,
en wees gereed om elke weg,
die Hij u wijs te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint, die waagt,
en, wie zich zelve geven wil,
door 't donker vlammen draagt.

2. God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht:
zijn volk, een schare zonder tal
in 't ene, godd'lijk licht.

3. God roept, en wat de mensen scheidt,
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houd' ons allen saam
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God, die wint,
en in een elk die Hem behoort,
het nieuwe rijk begint.

Wegzending en zegen