



**ORDE VAN DIENST**  
**Trinitatis**  
**16 juni 2019**



**Thema:** Als de wind die waait met vlagen

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied**

Psalm 19: 1 en 2

1. De hemel roemt de Heer,  
het firmament geeft eer  
Hem, die 't heelal volbracht.  
De dag spreekt tot de dag  
van wat zijn hand vermag,  
de nacht meldt het de nacht.  
Er is geen taal, geen woord,  
toch wordt alom gehoord  
een wijd verbreide mare.  
Geen stem gaat van hen uit,  
maar overal verluidd  
hetgeen zij openbaren.

2. God heeft de tent gemaakt,  
waarin de zon ontwaakt  
fier als een bruidegom,  
die blinkend van gewaad  
het bruidsvertrek verlaat  
en licht verspreidt alom.  
Zo, vrolijk als een held  
die tot de zege snelt,  
roept hij de nieuwe morgen;  
hij trekt zijn glanzend spoor  
de ganse hemel door:  
zijn gloed laat niets verborgen.

**Stil gebed**

Onze hulp is de Naam van de Heer,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
**en niet laten varen het werk van zijn handen.**  
Groet

**Klein Gloria**

**Openingsgebed**

**Gospelkoor Laetare**

Geef ons vrede  
Vader, mijn God

**Gesprek met de kinderen**

**Zingen**

*Wij gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht.  
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:  
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.

*Kinderen gaan naar Kinderkerk*

**Lezen**

Johannes 3: 1-16

door Annelie Weedage

**Zingen**

Lied 700

1. Als de wind die waait met vlagen,  
zo verrassend waait de Geest,  
soms een storm, met donderslagen,  
soms een stem: Wees niet bevreesd!  
Soms een vlam, een vonk van boven,  
soms een haard die laait van vuur,  
soms een lamp die uit kan doven,  
soms een glans van korte duur.

2. Soms een wolk die gul wil geven  
schaduw op geblakerd land,  
soms een zon die, hoogverheven,  
zindert op het mulle zand;  
bron van lachend, levend water,  
bedding, beek, rivier, fontein,  
stroom van heil – maar even later  
opgedroogd en weer woestijn.

3. Als een woord dat weg wil wijzen,  
richting geeft en ruimte biedt,  
als een brood, een vaste spijze,  
sóms, soms éven – soms ook niet.  
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,  
alles tevergeefs geweest  
totdat weer in lichterlaaie  
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

**Uitleg en verkondiging****Gospelkoor Laetare**I am aware  
Amazing Grace**Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader****Collecte***Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas***Gospelkoor Laetare**

You raise me up

**Slotlied**

Lied 705:1 en 3

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-enige in zijn troon!

3. Ere zij de Heer der engelen,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aarde en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
loof de koning, heel zijn kerk!

**Wegzending en zegen**