



**ORDE VAN DIENST**  
**6e zondag van Epifanie**  
**16 februari 2020**



**Thema: De Geest krijgen**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Psalm 72: 1 en 2

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,  
de maan schrijdt door de nacht,  
moet al het volk hem eer bewijzen,  
hem loven elk geslacht.

Hij moge mild zijn als de regen,  
het land tot lafenis.  
Vrede zal bloeien allerwegen,  
totdat geen maan meer is.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft.**  
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
**en niet laat varen het werk van zijn handen.**  
Groet

**Klein Gloria**

**Openingsgebed**

**Zingen** *Laat het feest zijn in de huizen - Opw. 553*

1. Laat het feest zijn in de huizen,  
mensen dansen op de straat.  
Als het onrecht buigt voor Jezus  
en het volk weer bidden gaat.

*Refrein*

In de bergen, door de dalen:  
hoor ons loflied overal.  
In de hemel en op aarde  
als uw glorie komen zal.

2. Laat Uw licht zien in het duister  
als wij buigen voor het kruis.  
Laat Uw heerlijkheid verschijnen  
in de wereld, in ons huis. *Refrein*

Halleluja, Halleluja (8x)

*Refrein*

**Gesprek met de kinderen**

**Zingen** *We gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.  
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:  
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.

**Lezen** 1 Samuel 16: 1-13

**Zingen** Psalm 78: 25  
25. God riep een koning die voor Hem zou strijden,  
God riep een herder die zijn volk zou weiden,  
om wolven van de schaapskooi af te weren –  
een herder Israëls, een knecht des Heren:  
David heeft zo de kudde Gods gehoed,  
oprecht en wijs, in weide en overvloed.

### **Uitleg en verkondiging**

**Zingen** *U bent mijn schuilplaats, o Heer - Opw 176*  
U bent mijn schuilplaats Heer,  
U vult ons hart steeds weer,  
met een verlossingslied.  
Telkens als ik angstig ben,  
steun ik op U.

Ik vertrouw op U.  
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer.

**In Memoriam** Siemen Scheer  
**Zingen** Psalm 62: 1  
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast:  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

**Gebeden** *Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk*

### **Collecte**

**Slotlied** *Vrede van God - Opw. 602*  
1. Vrede van God, de vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

2. In Jezus' naam, in Jezus' naam,  
In Jezus' naam geef ik jou:  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de Heilige Geest,  
De Heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

**Wegzending en zegen** Zingen '3x Amen'