



ORDE VAN DIENST
3e zondag van Pasen
15 april 2018



Thema: Aan elkaar gegeven

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 33: 1 en 2
1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren / door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare / bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem'len hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet

Klein Gloria

Gebeden bij 7 scheppingsdagen
afgewisseld met lied 162
1. In het begin lag de aarde verloren
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

2. In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

3. In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde 't vee.

4. In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en d' maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.

5. In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Gesprek met de kinderen

Zingen *We gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Lezen Genesis 2: 4-17
door Annelie Weedage

Zingen Lied 984: 1, 2 en 3

1. Gezegend die de wereld scheidt,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.

2. Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

3. Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

Lezen Genesis 2: 18-25

Zingen Lied 984: 4, 5 en 6

4. Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5. Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

6. Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

Uitleg en verkondiging

Zingen

Uit de nacht tot licht geroepen

uit: Zangen van zoeken en zin (t: Margryt Poortstra; m: Jan de Jong)

1. Uit de nacht tot licht geroepen,
uit de kleigrond voortgebracht,
staat de mens op aarden voeten,
moet hij gaan op eigen kracht.

2. Uit het niets tot mens geboren,
door Gods adem opgestaan,
trekt de mens zijn levenssporen,
zoekt de weg die hij moet gaan.

3. Aan elkaar tot hulp gegeven,
om niet zielsalleen te zijn,
mogen mensen samenleven,
delen in geluk en pijn.

4. Aan een ander toevertrouwen
wat jezelf het diepste raakt,
mag je als geschenk beschouwen:
zo heeft God de mens gemaakt.

In Memoriam

Gerda de Vries

Zingen

Jezus is de Goede Herder

Jezus is de goede Herder
Jezus, Hij is overal
Jezus is de goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de Heer bij name kent. *Refrein*

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede Herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. *Refrein*

Gebeden

Collecten

Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk

Zingen

Lied 657: 1, 2 en 4

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Wegzending en zegen

Zingen 'Amen'