



**ORDE VAN DIENST**  
**4e zondag van de herfst**  
**13 oktober 2019**



**Thema: Een goed verhaal: Rachab**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Psalm 113: 1 en 2

1. Prijs, halleluja, prijs de Heer,  
gij 's Heren knechten, immermeer  
moet 's Heren naam gezegend wezen.  
Van waar de zon in 't oosten straalt,  
tot waar ze in 't westen nederdaalt,  
zij 's Heren grote naam geprezen.

2. Ver boven aller volken trots  
blinkt hemelhoog de glorie Gods.  
Wie is als Hij, de Heer der heren?  
Hij onze God, die troont zo hoog,  
slaat op het diepste diep zijn oog.  
Hemel en aarde moet Hem eren.

Stil gebed

Onze hulp is de Naam van de Heer,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
**en niet laten varen het werk van zijn handen.**  
Groet

**Klein Gloria**

**Gebod om ontferming**

afgewisseld met lied 367b

Heer, onze Heer, ontferm u over ons.

**Zingen** Lied 305

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

**Gebod bij de opening van de Schriften**

**Lezen** Jozua 2  
door Erik Jan vd Mheen

**Zingen** *Mijn ziel verstillt in rust* - Taizé 3x  
Psalm 62: 4 en 5

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:  
van Hem alleen mijn heil.

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,  
keert zich stil tot Hem.

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,  
Hij immers schenkt u altijd weer  
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.  
Wankel dan niet, want Hij staat vast,  
Hij is, ook als het onheil wast,  
uw rots, uw enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,  
mijn naam rust in de schutse Gods.  
O volk, uw God laat u niet vallen.  
Als gij voor Hem uw hart uitstort,  
vertrouw dat gij gezegend wordt:  
God is een schuilplaats voor ons allen.

## **Uitleg en verkondiging**

### **Muzikaal intermezzo**

#### **Voorstellen Pastoraal Wijkbezoekers**

**Zingen** Lied 363

Dat 's Heren zegen op u daal',  
zijn gunst uit Sion u bestraal',  
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer  
looft, looft dan aller heren Heer!

**In memoriam** Annette Essers-ten Berge

**Zingen** *Ruwe stormen mogen woeden*

Ruwe stormen mogen woeden,  
alles om mij heen zij nacht,  
God, mijn God zal mij behoeden,  
God houdt voor mijn heil de wacht.  
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,  
zijne liefde blijft mij leiden:  
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,  
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

## **Gebeden**

**Collecte** *Kinderen komen terug uit de Oppas*

**Slotlied** Gezang 429 (LvK)

1. Wie maar de goede God laat zorgen  
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,  
is bij Hem veilig en geborgen,  
die redt Hij godd'lijk, wonderbaar.  
Wie op de hoge God vertrouwt,  
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden,  
en zwijg de Heer ootmoedig, stil.  
Hij zal ons naar zijn raad geleiden;  
't is goed en heilig, wat Hij wil.  
God die ons uitverkoren heeft,  
kent alle zorg die in ons leeft.

3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen;  
neem zijn gebod getrouw in acht.  
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,  
wanneer gij daarop biddend wacht.  
En wie gelovig op Hem ziet,  
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

## **Wegzending en zegen**