



**ORDE VAN DIENST**  
**1e na Epifanie**  
**13 januari 2019**



**Thema: Wie wil ik zijn?**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Psalm 91: 1 en 2

1. Heil hem wien God een plaats bereidt  
in zijn verheven woning:  
hij overnacht in veiligheid  
bij een almachtig koning.  
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,  
mijn toevlucht en mijn veste,  
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt  
voor mij altijd het beste.

2. God redt uw ziel van nood en dood,  
Hij heeft u aangenomen:  
een vogel, die ternauwernood  
is aan de strik ontkomen.  
De Heer zal over uw bestaan  
zijn sterke vleugels breiden.  
Hij is, in trouw u toegedaan,  
uw schild en pantser beide.

**Stil gebed**

Onze hulp is de Naam van de Heer,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
**en niet laten varen het werk van zijn handen.**

Groet

**Klein Gloria**

**Gebed om ontferming**

afgewisseld met lied 301a

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

**Zingen** Lied 286

1. Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht,  
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,  
zie de mens die ieder mens verlicht.

*Refrein:*

Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht  
in een wereld die geen vrede vindt,  
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,  
er is licht dat alles overwint. *Refrein*

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,  
als een teken in een bange tijd,  
dat ons leven niet in wanhoop eindigt  
dat de vrede sterker is dan strijd. *Refrein*

## **Gebed bij de opening van de Schriften**

**Lezen** Psalm 91  
door Rien Oostveen

**Zingen** Lied 91a

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem een onderkomen –  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

3. Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

**Lezen** Lucas 4: 1-13

**Zingen** Lied 538: 1, 3 en 4

1. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan.

4. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt:  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn togedaan,  
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan.

### **Uitleg en verkondiging**

### **Muzikaal intermezzo**

**In Memoriam** Saskia Olthuis-van het Veld

**Zingen** Lied 23b: 1 en 2

1. De Heer is mijn herder! 'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens aan wat'ren der rust.

2. Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek.

3. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts.

2. De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,  
Hij schraagt m'als ik wankel, Hij draagt m'als ik viel.

### **Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader**

#### **Collecte**

*Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas*

#### **Slotlied**

Lied 939

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht  
leidt mij uw hand. U blijft nabij.  
Uw vrede diep, uw liefde groot  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer  
die ons van elke vloek bevrijdt:  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis;  
want door uw bloed, uw levenskracht  
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

#### **Wegzending en zegen**