



ORDE VAN DIENST
8e zondag van de zomer
12 augustus 2018



Thema: Verwondering

Welkom en mededelingen

Intochtslied Lied 216

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

afgewisseld met lied 301a

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Loflied Opwekking 7

Heer God, U loven wij. Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid zingt 't gans heelal uw naam
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer
heel uw schepping door eeuwig met 't eng'lenkoor
Heilig, heilig heilig is onze God de Heer Zebaoth
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol,
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
Amen

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen

Zingen *Wij gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.
2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar Kinderkerk

Lezen Psalm 8 door Rien Oostveen

Zingen medley Psalm 8

Psalm 8: 1 en 3

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het menskind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Lied 8b: 1 en 2

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Opwekking 70: 1 en 4

1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

In memoriam Johanna van der Meulen - Bouwhuis

Zingen Lied 705: 1

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

Gebeden

Collecten *Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas*

Zingen Lied 978: 1 en 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Wegzending en zegen