



**ORDE VAN DIENST**  
**1e zondag van de 40dagen**  
**1 maart 2020**



**Thema: Het echte geluk**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Psalm 119: 1 en 6

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,  
wie in de regels van Gods wijsheid treden.  
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

6. O God, ik ben van harte zeer verblijd  
over de weg van uw getuigenissen.  
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,  
ik zal mij van uw wegen vergewissen.  
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,  
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft.**  
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
**en niet laat varen het werk van zijn handen.**  
Groet

**Gebed om ontferming**

**Zingen** Lied 556: 1, 2 en 3

1. Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,  
die zoon van David zijt en man van smarte,  
koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.  
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

**Wetslezing**

**Gebed bij de opening van de Schriften**

**Gesprek met de kinderen**

## **Zingen** *Projectlied*

1. Echt geluk dat vind je door te leven naar Gods Woord,  
wanneer je weet dat jij het liefste dicht bij Jezus hoort.  
Dan zul je volgens Jezus als het zout der aarde zijn,  
een lichtje in de wereld, ook al is het nog zo klein.  
Wees lief voor iedereen, al doet iemand soms naar,  
want het leven draait om liefde en om zorgen voor elkaar.

### *Refrein*

En al twijfel je soms even, dat is helemaal niet erg.  
Als je wilt zal Hij je leiden naar het topje van de berg.  
Hij klimt met je mee naar een wereld zonder pijn.  
Tot Gods nieuwe wereld komt zal Hij altijd bij je zijn.

**Lezen** Jesaja 61: 1-3  
door Mieke Wijnolts

## **Zingen** Psalm 1: 1 en 2

1. Gezegend hij, die in der bozen raad  
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,  
noch zich door spotters in de kring laat noden,  
waar ieder lacht met God en zijn geboden,  
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft  
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2. Hij is een groene boom die staat geplant  
waar waterbeken vloeien door het land.  
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,  
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.  
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:  
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

**Lezen** Matteüs 5: 1-12

## **Zingen** Lied 333 (2x)

Kom, Geest van God,  
maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt.

## **Uitleg en verkondiging**

### **Muzikaal intermezzo**

**In memoriam** dhr. Bram van Nes

**Gebeden** afgewisseld met



Doe ons op -staan en help ons Heer.

**Collecte**

*Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk*

**Slotlied**

*Ga met ons mee*

Geroepen om te zingen 241 - mel. lied 247

1. Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,  
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  
gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3. Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

**Wegzending en zegen**    Zingen '3x Amen'