



**ORDE VAN DIENST**  
**2e zondag van de zomer**  
**1 juli 2018**



**Thema: Over de grens**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Psalm 71: 1 en 2

1. Heer, laat mij schuilen in uw hoede,  
begeef mij niet, o God,  
maak nimmer mij ten spot.  
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,  
verleen mij uw nabijheid  
en stel mij in de vrijheid.

2. Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten,  
waarin ik nacht en dag  
mij veilig bergen mag.  
Mijn rots, bij U is niets te duchten,  
Gij hebt in al mijn noden  
redding en heil geboden.

Stil gebed

Onze hulp is in de naam van de Heer  
**die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
**en niet laat varen het werk van zijn handen.**  
Groet

**Klein Gloria**

**Gebed om ontferming**

**Loflied** Lied 864: 1 en 5

1. Laat ons de Heer lofzingen,  
juich, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood.

5. Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat,  
Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al 't goede  
nu en in eeuwigheid.

**Gebed bij de opening van de Schriften**

**Gesprek met de kinderen**

**Zingen** *Wij gaan voor even uit elkaar*

1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht.  
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door:  
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.

*Kinderen gaan naar Kinderkerk*

**Lezen** Marcus 5: 21-34  
door Joke van Os

**Zingen** Lied 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

**Lezen** Marcus 5: 35-43

**Zingen** Lied 339a  
U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen.

**Uitleg en verkondiging**

**Muzikaal intermezzo**

**Zingen** Lied 913: 1, 2 en 4 (mel. *The Rose*)

1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

## **Gebeden**

### **Onze Vader** Lied 1006

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.  
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.  
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,  
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.  
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.  
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.  
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.  
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.  
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen.

### **Collecten** *Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas*

### **Zingen** Lied 415: 1 en 2

1. Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.

### **Wegzending en zegen**

### **Zingen** Lied 415: 3

3. Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!