



**ORDE VAN DIENST**  
**1e zondag van Advent**  
**1 december 2019**



**Thema: Volg de ster - Juda**

**Welkom en mededelingen**

**Intochtslied** Psalm 72: 1 en 2

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,  
de maan schrijdt door de nacht,  
moet al het volk hem eer bewijzen,  
hem loven elk geslacht.  
Hij moge mild zijn als de regen,  
het land tot lafenis.  
Vrede zal bloeien allerwegen,  
totdat geen maan meer is.

Stil gebed

Onze hulp is de Naam van de Heer,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
**en niet laten varen het werk van zijn handen.**

Groet

**Aansteken 1e Adventskaars** - door Paul van Doorne

**Gebed om ontferming**

**Zingen** Lied 462: 1, 2, 4 en 6

1. Zal er ooit een dag van vrede,  
zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezwegen  
levenslang gebroken zijn?

2. Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden  
en het leven nieuw zal zijn?

4. Zie de sterren aan de hemel  
waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven  
tot een nieuwe dag die licht.

6. Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.

**Gebed bij de opening van de Schriften**

**Gesprek met de kinderen**

**Lezen** Matteüs 1: 1v (BGT) - door Elise Immeker

**Zingen** Projectlied

1. Jakobs woorden laten zien hoe het later zal gaan:  
zijn zoon Juda zal heersen, de vijand verslaan.  
Hij is sterk als een leeuw en hij heerst voor altijd.  
Tot een koning zal heersen in eeuwigheid.  
Het verleden laat ons zien waar de reis begint.  
Kom volg de ster naar het koningskind.

**Lezen** Genesis 49: 1-12  
door Mieke Wijnolts

**Zingen** Psalm 78: 2 en 24  
2. Laat ons wat onze vaders vertelden  
doorgeven en aan onze kinderen melden.  
't Getuigenis aan Israël geschonken,  
het heil dat van de hemel heeft geklonken,  
het is een licht dat ons ten leven leidt, -  
ons en al wie door ons wordt ingewijd.

24. Ja, Juda heeft Hij tot zijn stam verkoren.  
Hij doet de berg van Sion als een toren  
oprijzen met een glans van tempeltinnen.  
Jeruzalem zal Hij altijd beminnen.  
Hecht als de bergen is zijn heiligdom,  
hecht als de aarde, niemand keert haar om.

**Lezen** Openbaring 5: 1-14

**Zingen** Lied 339a  
U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen.

### **Uitleg en verkondiging**

### **Muzikaal intermezzo**

**In memoriam** Hennie Petersen - van den Hul

**Zingen** Gezang 449: 3 en 4

3. Heer, waar dan heen?  
Tot U alleen!  
Gij zult ons niet verstoten.  
Uw eigen Zoon  
heeft tot uw troon  
de weg ons weer ontsloten.

4. Ja, amen, ja,  
op Golgotha  
stierf Hij voor onze zonden,  
en door zijn bloed  
wordt ons gemoed  
gereinigd van de zonden.

### **Gebeden**

**Collecte** *Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas*

**Slotlied** Lied 438: 1 en 4

1. God lof! Nu is gekomen  
Gods aangename tijd:  
de koning onzer dromen,  
de Heer der heerlijkheid  
treedt, zonder praal en pracht,  
in onze wereld binnen,  
om hier te overwinnen  
de duivel en zijn macht.

4. Gij armen en verdrukten,  
wáár gij op aarde zijt,  
gebeukten en gebukten  
in deze boze tijd, –  
houd moed, Hij nadert al!  
Gij moogt uw held ontvangen,  
de vorst van uw verlangen,  
met liederen zonder tal!

### **Wegzending en zegen**