



ORDE VAN DIENST

02 Augustus 2020



Voorganger: Ds. J. Renkema (Kampen)
Ambtsdrager: B. Feijen
Organist: Ch. Van Os
m.m.v. Bart Engeltjes (zang)

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 65:1 en 2

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich
wenden,

tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken Paaskaars

Verootmoedigingsgebed

Zingen: Lied 364:4, 5 en 6

4. In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.

Wend dan uw oor naar onze smeekebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!

5. Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.

6. O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

Regel der dankbaarheid: Johannes: 15: 9-17

Zingen Psalm 119: 30

30. Ik overpeins de diepten van uw wet,
laat hen tot mij zich wenden die U vrezen!
In alles wat uw geest heeft ingezet
moge mijn hart één en ondeelbaar wezen!
Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet
uw naam in heel mijn leven laten lezen.

Gebed H. Geest

Schriftlezingen: Jeremia 38: 1-13 en Matthéüs 25: 31-40

Zingen Lied 209:1 en 2

1. Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

2. Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

Uitleg en Verkondiging van Jeremia 39:15-18

Antwoordlied: Psalm 68: 7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Psalm 33: 8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Wegzending en zegen